

### Ιστορική αναδρομή

Το Ναύπλιο είναι η τωρινή πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και παλιότερα υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Το όνομά της η πόλη το χρωστάει κατά τη μυθολογία στον Ναύπλιο το γιο του θεού Πωσειδώνα και της Αμφιθέρας. Στο μέρος που πρωτοείδε και ερωτεύτηκε ο πατέρας του τη μητέρα του ο Ναύπλιος έχτισε την πόλη.

Η εγγύτητα στη θάλασσα αλλά και η φυσική προστασία που πρόσφερε η μορφολογία της περιοχής βοήθησαν στην ανάπτυξη της πόλης.

Το 1212 ο Γοδεφρίδος Βελλαρδουίνος πολιορκήσε το Ναύπλιο αλλά έκανε ένα χρόνο να το καταλάβει. Η Φραγκική κυριαρχία έμεινε ως το 1389 γιατί μετά ήρθαν οι Ενετοί ως το 1540.

Αυτή τη χρονιά για πρώτη φορά έφτασαν οι Τούρκοι όπου και το κράτησαν ως το 1686. Πολέμησαν με τους Ενετούς. Οι Τούρκοι το ξανακατέλαβαν μαζί με ολόκληρη την Πελοπόννησο μέχρι το 1821 όπου οι Έλληνες ξαναελευθέρωσαν την πόλη.

Το 1823 ορίστηκε έδρα της προσωρινής κυβέρνησης του έθνους και το 1828 αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο ο βασιλιάς Όθωνας. Το 1831 στο ναό του Αγ. Σπυρίδωνα ο Καποδίστριας δολοφονείται.

Το 1833 έφτασε στην πόλη ο Όθωνας, πρώτος βασιλιάς του Νεοελληνικού κράτους.

Το 1834 η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Σήμερα το Ναύπλιο είναι μια σύγχρονη πόλη σε απόσταση 150 χιλ από την Αθήνα με πλούσια εμπορική δραστηριότητα.

### ΠΑΛΑΜΗΔΙ

Κάστρο από την εποχή της Ενετοκρατίας που κατασκευάστηκε για οχύρωση της πόλης.

Στο κάστρο υπάρχουν ερείπια παλαιότερων κτισμάτων και η γνωστή φυλακή του Κολοκοτρώνη του Μανώλη. Μπορείτε να φτάσετε ανεβαίνοντας τα 999 σκαλοπάτια ή να πάρετε το δρόμο για Καραθώνα με το λεωοκίνητο. Βγαίνοντας από το Παλαμήδι ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την υπέροχη θέα του Αργολικού κόλπου.

### ΜΠΟΥΡΤΖΙ

Ενετικό φρούριο χτισμένο πάνω στο νησάκι των Αγ. Θεοδώρων.

Χτίστηκε για να προστατεύει την πόλη από τους πειρατές μιας και κατά τη διάρκεια της νύχτας μιλούσαν οι πειρατές. Γι' αυτό άλλωστε το Ναύπλιο είναι γνωστό και με το όνομα Porto Cadena.

Αργότερα του Μπουρτζι χρησίμευε σαν κατοικία των δέμιων της Ακροναυπλίας. Πολύ αργότερα λεγόταν Μπουρτζι. Σήμερα φιλοξενεί μουσικά γεγονότα.

Μπορείτε να φτάσετε με μικρό βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου.

### ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ

Η παλαιότερη ακρόπολη της πόλης του Ναυπλίου.

Οι κατακτητές της πόλης χρησιμοποίησαν την Ακροναυπλία για οχυρωματικούς σκοπούς ή σαν φυλάκιο. Παραδόθηκε στους Έλληνες μετά την κατάκτηση του Παλαμηδίου.

Στη νεώτερη Ελλάδα τα κτίρια της Ακροναυπλίας χρησιμοποιήθηκαν ως στρατιωτικό νοσοκομείο, σχολείο κ.λπ. Στις μέρες μας λειτουργούν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες.

Ονομαστήκε και Αρβανιτιά γιατί την περίοδο της τουρκοκρατίας χιλιάδες Αρβανίτες πετάχτηκαν στην Ακροναυπλία.

